

VECKOBREV

Månen vecka 49-50

Måndag

Utflykt med halva gruppen.

Tisdag

Utflykt med halva gruppen.

Onsdag

Smågrupper

Torsdag

Sångsamling

Fredag

Övrigt

Vårens planeringsdag blir 7/1, då är förskolan stängd. Tillsyn blir på annan förskola för er som behöver, detta måste anmälas till Maria Morgensterns.

Utvärdering av förgående period.

Vi har tränat vidare på de grundläggande färdigheterna i olika vardagssituationer och vi ser att gruppen gör framsteg hela tiden.

Under våra utflykter utanför gården har vi tränat på att gå vid sidan av vägen och stanna, titta och lyssna innan vi går över en väg, vi har stannat när det kommer bilar och pratat om att det är viktigt att akta sig och stå still tills bilen passerat.

Att hämta posten har blivit en höjdare som alla barn gärna vill vara med och göra, de vet nu var postlådan är och att posten hämtas varje dag.

Vi har varit i Lillskogen och klättrat i träd men har också nyttjat fotbollsplanen där vi tränade både på att kasta, fånga och sparka boll. Vi lekte även följa John så vi övade vår grovmotorik ordentligt.

Bamseloppet gick av stapeln under onsdagen 20/11, det gick mycket bra och alla barn deltog, gick i mål, fick medalj, saft och diplom.

Under samlingarna har vi börjat sjunga julsånger och göra ramsor med vinter och julanknytning.

På vårt årshjul har nu nästan alla barn satt upp kort på sig själva i sitt månadsfält och vi har pratat om hur det brukar se ut ute i naturen när de fyller år, vilken årstid det är då.

Periodens syfte och mål

Vi kommer att ge oss ut på fler kortare promenader i mindre grupper och träna oss i hur man gör för att gå så säkert som möjligt.

Nu när det blivit lite kallare väderlek så slutar vi med matsäck på våra utflykter, barnens händer blir så kalla nu, när de ska äta sin matsäck. Vi gör ett uppehåll tills vårvärmen återkommer.

Vi kommer att fortsätta prata om jultraditioner och sjunga julsånger samt julpyssla i smågrupper med barnen, tillfällen att öva på både finmotoriken och det sociala samspelet. Vi planerar även att göra ett besök i kyrkan här i Håbo - Tibble eftersom julens traditioner och den kyrkliga traditionen hör samman.

" I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv - värden, traditioner och historia, språk och kunskaper - från en generation till nästa." Lpfö98

Som ett led i vårt reflektionsarbete kommer vi att sätta in bilder tillsammans med barnen från veckan i en fotoram, dessa kommer att gå som ett bildspel för barnen över perioden som gått. De kan då själva, med varandra och tillsammans med oss vuxna se och tala om vad vi gjort och sina egna upplevelser i sammanhanget.

Övrigt

Årets drop-in julfika blir den 2/12 mellan 15-17. Varmt välkomna önskas ni alla att komma och ta en fika och pyssla lite tillsammans med era barn.

Nu kan ni fylla i julledigheten på hemsidan, även om era barn ska gå som vanligt behöver detta anmälas.

Johanna är sjukskriven månaden ut. Vikarierar för henne gör Lotta och Rina.

Rina och Lotta kommer även att fortsätta arbeta på Månen när Magda flyttar över till Pluto, detta sker när Anna går på mammaledighet.

En trevlig helg önskar vi er alla!

Med vänliga hälsningar. Micke, Magda , Johanna, Mikaela, Lotta och Rina.