

Häggens Veckobrev V 45-46

Mån 4/11	Utevistelse på förmiddagen Gymnastik 13:30-14:30
Tis 5/11	Temaarbete i grupp
Ons 6/11	Utflykt till skogen (ingen matsäck)
Tors 7/11	Skapande
Fre 8/11	Sångsamling tillsammans med Lönnen samt gemensamma aktiviteter.
Mån 11/11	Utevistelse på förmiddagen Gymnastik 13:30-14:30
Tis 12/11	Temaarbete i grupp
Ons 13/11	Utflykt till skogen (ingen matsäck)
Tors 14/11	Skapande
Fre 15/11	Sångsamling tillsammans med Lönnen samt gemensamma aktiviteter.

Utvärdering av föregående period

Det har gått framåt med Grön Flagg temat vattenresurser, sakta men säkert. Hilda hade en fundering kring om en morot kan flyta om man lägger den i vatten. Denna nyfikenhet hos henne, samt bland de övriga barnen vid lunchbordet och deras egna funderingar kring vatten och fysikens lagar ledde fram till ett experiment. Vi fyllde en bägare med vatten och placerade den på ett bord som alla barnen kunde se och därefter testade vi vilka grönsaker som kunde flyta och vilka sjönk. Vi får se vart det här leder någonstans. Vi måste först experimentera med ordet "vatten", dess mening, densitet, färg och form innan vi går vidare till resurserna.

Teatern Kärrlek var väldigt uppskattad av alla våra barn på Häggen. Det fanns ett tydligt budskap med teatern som visade att vänskap kunde förekomma mellan olika slags djur och även om intentionerna med vänskapen var bra kunde det misstolkas så lätt. Teatern var ungefär 45 minuter lång med bra musik och repliker i rim och barnen satt som gjutna.

Under V43 hade vi en samling tillsammans med Lönnen och vi diskuterade i storgrupp vad vi tycker att vi är bra på. Vi har vid flera tillfällen läst en dikt som berör detta ämne och vi upplever att barnen tycker om den. Vi har även börjat sy en del. En del utav barnen syr små täcken till sina gosedjur och arbetar flitigt med hög koncentration och glädje. DE är superstolta när deras dukar blir klara!

Vi har haft lite Halloween pyssel och skapande under höstlovsveckan. Det har skapats spöken, monster, lyktor och pärlplattor. De som velat ha fått klä ut sig och det var många häxor, skelett, riddare och vampyrer. Barnen uppskattade att även personalen klädde ut sig och bjöd på sig själva. Barnen har även varit med och dekorerat en pumpa.

Övrig information

Då vi nu har gått in i novembermånad har vi pedagoger beslutat att barnen, precis som föregående år inte behöver ta med sig någon matsäck på onsdagarna. Antingen äter vi frukt innan vi går på utflykt, om det inte är för kallt tar vi med oss frukten till skogen. Matsäcken kommer tillbaka med våren!

Vi kommer att ha Föräldrafrukost tis 17/12-2013, kl. 7:30 – 9:00, i förskolans lokaler. Barnen får gärna komma utklädda i julens anda och vi kommer att ha en liten sångsamling med lite julstämning. Det blir med andra ord inget luciatåg. Frukosten är till en självkostnadspris av Kr 10:-/förälder. Barnen äter gratis så klart. Ni är varmt välkomna.

Med vänliga hälsningar Malin och Shona

*Jag är inte särskilt stark.
Jag springer inte fortare än någon annan.
Jag spottar inte längre, simmar inte bättre,
Lyfter inte tyngre, hoppar inte högre
- men jag är ganska fin på att slå kullerbyttor .
Det gör jag nästan bättre än nån annan.*

Dikt Kaj Beckman "Sitta stilla och tänka efter" 1980